

De Figurant vertelt... (6 december 2024)

Lieve mensen,

De dagen worden weer korter, de duisternis neemt toe, het is kouder en met deze weerkundige clichés begin ik maar deze rondzendbrief. Op de achtergrond klinkt dat mooie Taizé lied:

“Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft”.

Dit is advent, verwachten...weten dat het er een vuur ontstoken is wat niet te stoppen is, laat staan te doven. We mogen dat op onze eigen manier helpen te ontsteken...Soms kleine, walmende pitjes...amper zichtbaar. Soms laaiende vuren. En dit alles te midden van de duisternis. Politiek, geestelijk, in de polariserende maatschappij waarin wij leven, het onrecht wat we zien...de onmacht die we soms ervaren en beleven.



Daar sta ik als jochie van 11 jaar...bomen plantend...en ze staan er nog steeds, ook al is de 2^e een beetje scheef.

Toch mogen we op onze eigen manier blijven zaaien, ieder naar eigen mogelijkheden, eigen kunnen. Ik heb ooit als kind 2 bomen mogen planten in Vlaardingen. Nu staan ze er nog steeds, zie de foto. Het goede wat we zaaien blijft op de een of andere manier bestaan, daar geloof ik in. **Het zijn de wortels van het goede, in liefde gezaaid.** Ik bezing dat op mijn nieuwe CD in het nummer “De brief”, geschreven voor een vriend die zou gaan sterven aan de ziekte die hij had. Ook nu heb ik verschillende mensen in mijn omgeving die behoorlijk ziek zijn. Ook zij mogen advent beleven, hoe tegenstrijdig soms ook, zelfs over de grenzen van dood en leven heen.

In november had ik heel veel optredens. Kerkdiensten, soep & songs, kleine en grotere concerten. Een man kwam naar me toe toen ik aan het inpakken was. Hij vertelde mij dat hij niet zo gewend was om in een kerk te komen maar dat hij geraakt was door de liedjes. Dan rijd je naar huis met verwondering en dankbaarheid...

De nieuwe CD in het boekje “Ik ben gevonden door een liedje” is begin oktober uitgekomen. Stil en rustig vinden de exemplaren hun weg naar de nieuwe eigenaren. Het is als met je kinderen, ook je liedjes laat je los. Ze gaan hun eigen gang. En dan vouw je de was en stofzuig het huis...met Theo op de achtergrond, zoals iemand mij vertelde. Of je gaat mee (als boekje en liedje) naar het ziekenhuis...
...een voorafje...



In Soroti in Oeganda gaat het Amecet werk door. Mijn zus Els is aan haar laatste jaar bezig en hoopt volgend jaar november naar Zeeland te komen. **(Als iemand nog tips heeft voor een kleine woning of appartement in Goes of omgeving, laat het ons weten!! 😊)**. In September 2025 gaan Mark en Janneke Gerritsen de leiding daarop zich nemen. Els zal ze dan ook nog wat inwerken. Het Amecet kinderopvangwerk gaat door! In februari gaat Marinda uit ons bestuur voor 5 maanden leven en werken in Amecet. Ook wij blijven het werk steunen.



Er zijn veel kleine kinderen, er is nog steeds zorg nodig. Soms ook een begrafenis. Maar dat is óók Amecet en Advent: Het werk is een drempel naar de eeuwigheid, en je mag dan zo'n klein leventje helemaal begeleiden tot aan het eind. En a.h.w. in de handen van de Eeuwige leggen...

Er zijn bezoeken in de dorpjes, de gevangenis en goede contacten met de lokale overheden. Binnenkort zal er weer een uitdeling zijn van zaigoed, zeep, bonen en noem maar op...een soort kerstpakket voor de families die de kinderen weer onder hun hoede hebben genomen.



De auto's die nodig zijn voor dat huisbezoek, ziekenhuisbezoek, begrafenissen, steunpakketten uitdelen en noem maar op...die zijn aan het einde van hun Oegandese latijn. De wegen zijn ook ietsje anders dan bijvoorbeeld de A58 in ons land. Twee oude auto's worden ingeruild voor een nieuwe (tweedehands) auto waarmee de medewerkers van Amecet weer veilig uit de voeten kunnen.

We hebben een actie gestart om dit te bekostigen. Geef je 50 euro om deze auto te laten rollen...krijg je van ons het nieuwe boekje met cd-cadeau! Twee cadeautjes in één, het is tenslotte december! Ga naar onze site:

<https://www.defigurant.nl/product/16056240/laat-met-jouw-gift-de-nieuwe-amecet-pick-up-rollen>

Laat met jouw gift de nieuwe Amecet Pick-up rollen



Lieve mensen, het is én blijft advent. Namens de medewerkers van Amecet, namens ons bestuur als stichting de Figurant (Cor, Lisanne, Marinda en Gerrit) heel hartelijk bedankt voor al jullie giften, jullie steun en gebed, opmerkingen en bemoedigingen. Zo kunnen we namens jullie ook dat ondoofbare licht helpen ontsteken...of het nu tijdens een kerkdienst is, een optreden in een verpleegtehuis of de hulp aan de meest kwetsbare kinderen in Soroti en hun familie...we gaan door met zaaien en geloven in de wortels van het goede! Christus in de macht en kracht van het kleine...

Hele goede dagen gewenst met hier en daar een lichtje...of misschien wel schijnwerpers. Het is allebei nodig!

Vrede en alle goeds,

Theo van Teijlingen

Stichting de Figurant



Het is en blijft advent...het mag allemaal wat lichter worden!